



Hela hela människan

Meningen med kursen ”Hela hela människan” är att Du under några dagar får komma djupare i Din tro och i din överlåtelse till Jesus Kristus genom undervisning, samtal, vila, (för)bön, mässa och lovsång.

Syftet med dagarna är att fördjupa deltagarnas relation till Herren.

Undervisningen ger hjälp att se det som kan hindra det andliga livets tillväxt – till exempel inre sår, felaktiga bindningar, beroende till andra människor samt att visa på den befrielse som förlåtelsen innebär.

inkvartering från 16.00
Kursen börjar torsdag den 9 okt. 18.00
med måltid och information
och avslutas söndag den 12 november 12.30 med lunch.

Tag med dig Bibel och anteckningsmaterial!
Ha också med dig kläder för promenader
– naturen är vacker och läkande.

Välkommen!

Hela hela människan själavårdsdagar för frihet och läkedom i Kristus

9–12 november 2023
på Lärjungagården i Torestorp

Ledare:

Berit Scott med team

alla är utbildade inom Helhet genom Kristus

anmälan senast måndag den 2 november; meddela ev. mat-allergi!

deltagaravgift (inkl. anmälningsavgift):
flerbäddsrum, delat: 1.900 kr / ensam i flerbäddsrum: 2.300 kr
enkelrum med toalett i korridor: 2.650 kr / dubbelrum: 2.100 kr
enkelrum med egen toalett: 2.975 kr / dubbelrum: 2.650: kr
tag med lakan och handduk! (finns att hyra för 95 kr)
anmälningsavgiften 500 kr betalas till bg 5655–8356
i samband med anmälan resterande faktureras
eller betalas med kort eller kontant vid ankomst.
fråga din församling om bidrag!



Lärjungagården

tel. 0320–558 40